

Liturgie voor de
Jeugdthemadienst
op zondag 19 februari 2012
in de Andreaskerk te Hattem

thema:

Schatgraven!



Voorganger: ds. M.L.W. Karels
Koster: dhr. G. van de Worp
Muzikale begeleiding: muziekgroep Inspire

Aanvang: 19.00 uur

JEUGDTHEMA
DIENST Hervormde Gemeente Hattem

Inspire zingt: In de hemel is de Heer

In de hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal
Hij is de Heilige, Hij is God
en Hij heerst over het Heelal

Er is macht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!
U regeert!

Miljoenen in gereedheid
staan de engelen om Zijn troon
verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn kroon.

Er is macht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert! 2x

U regeert in onze harten
U regeert over het heelal
U regeert in ons leven
U regeert overal!

Er is macht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert! 2x

Afkondigingen

Zingen: Psalm 84 (Psalmen voor nu)

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U.

dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent

De Heer beveiligd ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

Wat hou ik van Uw huis

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inspire zingt: votum en groet (Sela)

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer,
Hij die alles maakte laat niet los wat hij begon
Genade en vrede van God de vader
Door Jezus zijn zoon, Immanuël
Hij woont met zijn Geest in ons. 2x

Halleluja, hallelujah amen 2x

Zingen: groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar
Zon, maan en sterren in Hemelse baan
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid
Uw grote trouw die zal blijven bestaan

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Intro thema – schatgraven!

Zingen – Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt?

Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt?

Het lijkt op een schat in de grond

Eenmaal had een man die schat ontdekt

Hij was zo blij dat hij hem vond

En weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis

Verkocht hij alles wat hij had

Ja alles wat hij had heeft hij zomaar weggedaan

En hij kocht die schat

Lala lailala



Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt?

Het lijkt op een parel zo duur

Eenmaal had een koopman hem ontdekt

En toen begon z'n avontuur

Want weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis

Heeft hij al wat hij had verkocht

Ja alles gaf hij weg voor die parel zo duur

Die hij had gezocht

Lala lailala

Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt?

Het lijkt op een mosterdzaad

't Is een zaadje dat je bijna niet kunt zien

Het allerkleinste wat bestaat

Maar weet je wat gebeurt als je 't zaait in de grond

Wordt het haast wel zo groot als een eik

Met takken als van bomen waar vogeltjes in wonen

Zo is het koninkrijk

Lala lailala

Gebed

We lezen uit de Bijbel

- **Matteüs 6: 19-21**

¹⁹ Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. ²⁰ Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. ²¹ Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

- **Matteüs 13: 44-46**

⁴⁴ Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

⁴⁵ Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. ⁴⁶ Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

Zingen: als een hert dat verlangt naar water...

Als een hert dat verlangt naar water,
Zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
Mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
Mijn aanbidding is voor U.



Preek – Schatgraven!

Zingen: Welzalig de man (Sela)

Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters
Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht

Want hij is, als een boom geplant aan waterstromen
die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt
Alles gelukt 2x

Geloofsbelijdenis

Zingen: How great is our God

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will
see
How great, how great is our God

The splendor of a King,
clothed in majesty
Let all the earth rejoice
All the earth rejoice

He wraps himself in Light,
and darkness tries to hide
And trembles at His voice
Trembles at His voice

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will
see
How great, how great is our God

Age to age He stands
And time is in His hands
Beginning and the end
Beginning and the end

The Godhead Three in One
Father Spirit Son
The Lion and the Lamb
The Lion and the Lamb

Hoe groot is onze God, zing
met mij: Hoe groot is onze God,
en allen zullen zien hoe groot,
hoe groot onze God is

De pracht van een koning,
gekleed in Majesteit
Laat heel de aarde zich verheu-
gen (2x)

Hij wikkelt zich in licht, en duis-
ternis probeert te verbergen
En trilt op zijn stem
Trilt op zijn stem

Hoe groot is onze God, zing
met mij: Hoe groot is onze God,
en allen zullen zien hoe groot,
hoe groot onze God is

Geslachtenlang staat Hij vast
En de tijd is in zijn handen
Het begin en het einde
Het begin en het einde

De godheid Drie in Één
Vader Geest en Zoon
De Leeuw en het Lam
De Leeuw en het Lam

Name above all names
Worthy of our praise
My heart will sing
How great is our God

Naam boven alle namen
Onze lof waardig
Mijn hart zal zingen
Hoe groot is onze God

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God

Hoe groot is onze God, zing met mij, hoe groot is onze God, en allen zullen zien: hoe groot, hoe groot is onze God

Gebed

Collecte

Tijdens de collecte zingt Inspire – Blessed be your name

Blessed be Your name
In the land that is plentiful
Where Your streams of abundance flow
Blessed be Your name

Gezegend zij uw naam
In het land dat is overvloedig
Waar uw stromen van overvloed stromen
Gezegend zij uw naam

Blessed be Your name
When I'm found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed be Your name

Gezegend zij uw naam
Wanneer ik ben gevonden in de woeste plaats
Hoewel ik loop door de wildernis
Gezegend zij uw naam

Every blessing You pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say:

Iedere zegening die u uitstort
Zal ik u loven
Wanneer de duisternis insluit,
HeerIk zal nog steeds zeggen:

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

Gezegend zij de naam van de Heer
Gezegend zij uw naam
Gezegend zij de naam van de Heer
Gezegend zij uw glorieuze naam

Blessed be Your name
When the sun's shining down on
me
When the world's all as it should
be
Blessed be Your name

Blessed be Your name
On the road marked with suffering
Though there's pain in the offering
Blessed be Your name

Every blessing You pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say:

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name 2x

You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say:
Lord, blessed be Your name 2x

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

Gezegend zij uw naam
Wanneer de zon op mij schijnt
Wanneer de wereld is alles zoals
het zou moeten zijn
Gezegend zij uw naam

Gezegend zij uw naam
Op de weg gemarkeerd met lijden
Hoewel er pijn is in het aanbod
Gezegend zij uw naam

Iedere zegening die u uitstort
Zal ik u loven
Wanneer de duisternis insluit,
Heer
Ik zal nog steeds zeggen:

Gezegend zij de naam van de Heer
Gezegend zij uw naam
Gezegend zij de naam van de Heer
Gezegend zij uw glorieuze naam

U geeft en neemt weg
U geeft en neemt weg
Mijn hart zal kiezen om te zeggen:
Heer, gezegend zij uw naam

Gezegend zij de naam van de Heer
Gezegend zij uw naam
Gezegend zij de naam van de Heer
Gezegend zij uw glorieuze naam

Zingen: Opwekking 710 – gebed om zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn x 2

Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Zegen

De collecte aan de uitgang is bestemd voor de kerkverwarming

en dan nog dit... (z.o.z.)

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar achter in de kerk te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. Hopelijk blijf je ook nog even napraten en wat drinken.

Fijn dat jij en u in deze dienst aanwezig was.
Wil je naar aanleiding van deze dienst of over iets anders door-
spreken, dan kun je contact opnemen met ds. Karels,
Vijverstraat 5, tel. 2000151; mlwkarels@solcon.nl

De dienst is naderhand na te luisteren via de website van de
gemeente, www.pknhattem.nl.

