

SKG 5 februari 2017 "Vriendschap"



Voorganger: ds Paulineke Eigenhuis
Organist: Harm Jansen
Ouderling van dienst: Karlien Lankman
Beamer: Barry en Edze

Welkom en mededelingen

Stilte

(gemeente gaat staan)

Vg: Onze hulp komt van God
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg: Hij is er altijd geweest en Hij zal er altijd zijn
ALLEN: HIJ IS ALLE DAGEN MET ONS.

Groet: De genade van God is met jullie allemaal
In naam van Jezus
En in de kracht van de Heilige Geest
ALLEN: AMEN.

We zingen: **Dank U voor deze nieuwe morgen**
NLB 218: 1,4,5

Gemeente gaat zitten

"Vriendschap is..."

Gebed om Gods nabijheid

We zingen: **"God kent jou"**
Opwekking kids 77

God kent jou
vanaf het begin.
Helemaal van buiten

en van binnenin.
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou
(ja, Hij houdt van jou)
Ja, Hij houdt van jou en mij.

God kent jou
vanaf het begin.
Helemaal van buiten
en van binnenin.
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

Een verhaal over vriendschap: Kikker en pad, "Brief"

We zingen: **Abba vader**
ELB 376: 1,2

We lezen uit de bijbel: Johannes 15: 9-17 Houd van elkaar (Bijbel in gewone taal)

We zingen: **Vriendschap, vrij en ongedwongen,**
melodie: lied 769, tekst: Pier Vliegthart)

1. Vriendschap, vrij en ongedwongen,
zonder vriendschap kun je niet.
Iemand helemaal vertrouwen
in je blijdschap en verdriet.
Wie ben jij, wie is de ander?
Zoeken wat herkenning biedt.

2. Idealen in het leven
Vul je samen verder in.
Voor een nieuwe toekomst leven
Geeft aan vriendschap diepe zin.
Wie ben jij, wie is de ander?
Elkaar tot bemoediging.

3. Samen vechten, samen werken,
kwetsbaar, open voor elkaar,
schurend, slijpend, samen sterker,
bij verschil veranderbaar.
Wie ben jij, wie is de ander?

Groeien doe je aan elkaar.

4. In de vriendschap tussen mensen
is het God zelf die ons groet.
't Hoogste wat wij kunnen wensen:
Lof zij God die ons ontmoet.
Wie ben jij, wie is die Ander?
Ik-ben-er-voor jou, voorgoed.

Een echte vriend (1)

Een echte vriend(2) Zacheus

We zingen: **Kijk eens om je heen**

(AWN, Tussentijds lied 197, NB extra couplet!)

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein:
Samen spelen is pas fijn.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
Zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
Wij zijn in de kring hier samen één
Vrienden die elkaar vertrouwen
Samen aan de wereld bouwen
Zijn wij groot of zijn wij klein,
Wij mogen Jezus' vrienden zijn.

We knopen met elkaar vriendschapsbanden aan

(Tijdens deze activiteit via de beamer "He, wil jij mijn vriendje zijn.

<https://www.youtube.com/watch?v=Pv-INKBuols>)

We zingen: **Als je veel van iemand houdt**

Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
Omdat God van mensen houdt
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had
Zijn eigen Zoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
En de wijzen brachten goud
Mirre en wierook voor het kind
Als eerbetoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet

Een gedicht over vriendschap (graag afdrukken)

Vriendschap is: vertrouwen.
Samen aan een toekomst bouwen.
Geheimen delen met elkaar.
Wetende: ze zijn veilig, bij hem, bij haar.

Vriendschap is: vergeven.
Fouten die elk mens maakt in het leven.
Samen hand in hand weer verder gaan.
In moeilijkheden voor elkaar klaar staan.

Vriendschap is: met elkaar huilen.
In verdriet bij elkaar kunnen schuilen.
Zorgen delen met elkaar.
Wetende: het is goed, met hem, met haar.

Vriendschap is: verwachten.
Kennen van elkaars gedachten.
Samen reizen door het leven.
Liefde delen en liefde geven.

Vriendschap is: samen handen vouwen.

Vreugde en verdriet aan God toevertrouwen.
Wetende dat Hij alle dingen hoort en ziet.
Vriendschap is puur in vreugde en verdriet.

Vriendschap is: spreken en zwijgen.
Rust en ruimte van elkaar krijgen.
Geloven in elkaar, hulp bieden in nood.
Dat maakt vriendschap waardevol en groot

We bidden en danken
Onze vader

Collecte (toelichting door de diaconie)
Noodhulp Syrische vluchtelingen (Zondag Werelddiaconaat)

Slotlied: **Ga met God en Hij zal met je zijn**
Liedboek 416: 1,2,4

Zegen

Allen: Amen(gezongen)